

Våra vägnamn

I ett tryckt meddelande från styrelsen daterat 1 juni 1938 som delades ut till kolonisterna fanns en inbjudan att ”inkomma med förslag till namn på vägarna inom koloniområdet, helst blomster- och växtnamn.”¹

Det är inte känt om några kolonister hörsammade inbjudan. Men arbetet med namngivningen fortsatte och på ett extra föreningsmöte den 25 juli samma år fick tre kolonister – herrarna Elmén, Kärrfeldt och Olander – i uppdrag att tillsammans med styrelsen ”sätta namn på vägar och andra öppna platser inom koloniområdet.”²

Resultatet av deras arbete framgick av den nya kartan över området, vilken bifogades utskicket till årsmötet i mars 1939. Det fanns skäl att förnya och rita om kartan. Dels hade föreningen tvingats acceptera sin första landavträdelse på grund av det nya reningsverket. Dels hade koloniområdet utvidgats med nästan 20 små paviljonger i funkisstil. På den nya kartan fanns 19 vägnamn och namn på tre öppna platser: Floratorget, Björkplan och Äppelplan. De två senare rymde även ett par av föreningens ”bekvämlighetsinrättningar”.

Man beslöt även att vägskyltar skulle sättas upp, vilket också skedde strax före föreningens jubileumsfest (20 år) den 20 augusti 1939.



Kolonivägen var den längsta vägen, närmare 500 meter lång, i det gamla området. När området revs 1983 flyttades vägnamnet till Sköndal/Ulriksdal. Göran H. Fredriksson fotodokumenterade gamla området innan det försvann och fångade även en av de gamla vägskyltarna.

När föreningen tvingades lämna det gamla området och fick ny mark på Tivolihalvön 1983, så fick även en del vägnamn flytta med. Tivoli fick ärva åtta av de ursprungliga 19 vägnamnen: Ekvägen, Furuvägen, Klångrosvägen, Körbärsvägen, Professor Wittes väg, Rosenvägen, Växtfrövägen och Åkerövägen. Kanalvägen och Ängsvägen vid Ålkistan behöll sina namn. Ett vägnamn – Kolonivägen – flyttades till Sköndal/Ulriksdal där föreningen också erhöll ersättningsmark.

En av föreningens portalfigurer – Anna Åbergsson – har fått ge namn till en väg i Södra Bergshamra (Åbergssons väg). I Eriksdalslundens koloniområde på Södermalm finns Anna Åbergssons väg. Stockholm hann lägga beslag på det fullständiga namnet före Solna.

Föreningens andra portalfigur, arkitekten Einar Rudskog, var nära att få ge namn till en väg i området. I årsmötesprotokollet från 29 mars 1990 kan vi läsa följande: ”Mötet beslöt att på kartan över Tivoliområdet skall Ängsvägen ändras till Einar Rudskogs väg.” Rudskog var arkitekten bakom praktiskt taget varenda kolonistuga i det gamla området, inklusive funkispaviljongerna. Mötets beslut att ändra namnet på vägen genomfördes aldrig.

¹ Kungliga Biblioteket. Vardagstryck.

² Bergshamra koloniförening U.P.A. Styrelsens och revisorernas berättelse för år 1938.